



Nieuw verschenen

Nieuwsbrief mei 2016 – nummer 10

Bericht van de Uitgeverij



De Fuutlaan
Thieu Broens
(ook als e-book)

Het valt ons de afgelopen jaren op dat het aanbod van nieuwe titels in het voorjaar een stuk groter is dan tijdens andere jaargetijden. Blijkbaar zijn de donkere dagen voor veel schrijvers de meest ideale periode om aan hun verhaal te werken. Zodra de dagen gaan lengen en de natuur weer wakker wordt, komen zij met hun verhalen naar buiten om deze met de buitenwereld te delen. Ook de afgelopen maanden hebben veel (nieuwe) auteurs hun weg gevonden naar onze uitgeverij en het uitgeven van hun werk aan ons toevertrouwd. Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op.

Het voorjaar is een tijd van vernieuwing. Een goed moment dus om lang liggende projecten nieuw leven in te blazen en tot uitvoer te brengen. Het vernieuwen van de website is voor Uitgeverij Eigen Boek zo'n project. Of eigenlijk moet ik zeggen *was*, want achter de schermen zijn wij druk met de make-over van onze website die voor een modernere uitstraling moet zorgen en waarmee wij onze auteurs nog beter kunnen ondersteunen bij het uitgeven van hun werk. Wij houden je hier uiteraard van op de hoogte!

Angelique Poortvliet
Directeur Uitgeverij Eigen Boek

Morgen zal ik blij zijn
Amaryllis Sprock



Tips, suggesties en reacties zijn altijd welkom via info@uitgeverijeigenboek.nl

Zin in schrijven

Beginnen met schrijven is niet zo moeilijk. Vol inspiratie open je je laptop of je pakt pen en papier en gaat aan de slag. Maar wat begon als een hobby kan op een zeker moment voelen als een verplichting. Het verhaal is nog lang niet af en toch kost het je steeds meer moeite om eraan te werken. Dit is het moment waarop veel schrijvers afhaken en allerlei excuses aanhalen om niet meer te hoeven schrijven. Wat kun je doen om weer zin in schrijven te krijgen?

Routine helpt schrijvers om focus te houden. Schrijfcoach Julia Cameron adviseert om de dag te beginnen met vrij schrijven. Waarover je schrijft, maakt niet uit. Bij vrij schrijven gaat het om de handeling van het schrijven, niet om de inhoud. Laat je gedachten de vrije loop en schrijf minstens drie pagina's. Dit helpt je om blokkades in je denkpatroon op te heffen en ruimte te maken voor creativiteit.

Lezen is een ander middel om creativiteit aan te wakkeren. Laat je inspireren door het werk van anderen. De truc is om tijdens het lezen aantekeningen te maken. Wat valt je op in de schrijfstijl? Wat vind je van het onderwerp? Wat vind je van de richting die de auteur heeft gekozen?

Soms vergeten schrijvers waarom ze überhaupt zijn gaan schrijven. Op dat moment is het goed om even een stap op de plaats te doen en terug te denken aan het moment dat je besloot om je verhaal op te schrijven. Wat wilde je ermee bereiken? Maak een lijstje van je doelen en lees ze terug als je op het punt van opgeven staat.

Het is belangrijk je te realiseren dat het even kan duren voordat je het resultaat ziet van je schrijfsarbeid. Maar als het dan eindelijk zo ver is, zal je zien dat je blij bent dat je bent blijven schrijven.



Mijn gedachten
J. Koorn

Van Karel de Grote via Napoleon tot...
W.F. Borstel



Opvoedkunde met een knipoogje
Lientje Berk en haar kat



Van vredesdorp Bijlmermeer naar...
Binjamin Heyl



LUTHER
Binjamin Heyl
(nu ook als e-book)

Nooit vergeten

Het aantal mensen dat de Tweede Wereldoorlog zelf heeft meegemaakt en hun verhalen met ons kan delen, wordt steeds kleiner. Gelukkig hebben veel getuigen hun verhalen kunnen opschrijven. **Boekhouden 1940-1943** is het oorlogsdagboek van Meijer Lisser, die zelf niet meer terugkwam uit Auschwitz. In **De Vergissing** vertelt R. Snijders de beleving van de oorlog door de ogen van een kind en in de biografie **Tranen op de aardappel** lezen we over het leven van twee families tijdens de holocaust en de jaren na de oorlog. **Ik ben nog van voor de oorlog** beschrijft de generatie die tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog is geboren.

Vakantieverhalen

Inspiratie nodig voor de vakantie van dit jaar? Deze titels helpen je op weg.

Het Camping kookboek staat vol lekkere recepten die gemakkelijk te bereiden zijn bij de tent of in de caravan, maar ook in de keuken thuis. In **This is Australia** beschrijft de auteur zijn avonturen en bevindingen tijdens een backpackreis door het bijzondere land *down under*. **Bergen-Tallinn-Bergen** is het verslag van een autorit van Bergen naar het Estlandse Tallinn en hoe twee gebeurtenissen elders in de wereld deze reis hebben beïnvloed.

TOP 5 Best verkochte boeken

- Morgen zal ik blij zijn**
Amaryllis Sprock
- Van vredesdorp Bijlmermeer naar ...**
Binjamin Heyl
- De jungle van de jeugdzorg**
Truus Barendse / Stichting KOG
- De Fuutlaan**
Thieu Broens
- Le Chemin du retour**
Jean L'Agneau

Deze nieuwsbrief is een uitgave van:

Uitgeverij Eigen Boek B.V.

Engelsholm 97
2133 AE Hoofddorp
06 46278604

info@uitgeverijeigenboek.nl
www.uitgeverijeigenboek.nl

Blijf ons volgen!

Bij 2500 likes verloten we weer een cadeaubon ter waarde van 15 euro onder al onze volgers waarmee je een boek kunt uitzoeken bij Uitgeverij Eigen Boek. Ga dus snel naar [Facebook](#) en like ons!





Nieuw verschenen

Nieuwsbrief mei 2016 – nummer 10



De Fuutlaan
Thieu Broens
(ook als e-book)

Het valt ons de afgelopen jaren op dat het aanbod van nieuwe titels in het voorjaar een stuk groter is dan tijdens andere jaargetijden. Blijkbaar zijn de donkere dagen voor veel schrijvers de meest ideale periode om aan hun verhaal te werken. Zodra de dagen gaan lengen en de natuur weer wakker wordt, komen zij met hun verhalen naar buiten om deze met de buitenwereld te delen. Ook de afgelopen maanden hebben veel (nieuwe) auteurs hun weg gevonden naar onze uitgeverij en het uitgeven van hun werk aan ons toevertrouwd. Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op.

Het voorjaar is een tijd van vernieuwing. Een goed moment dus om lang liggende projecten nieuw leven in te blazen en tot uitvoer te brengen. Het vernieuwen van de website is voor Uitgeverij Eigen Boek zo'n project. Of eigenlijk moet ik zeggen *was*, want achter de schermen zijn wij druk met de make-over van onze website die voor een modernere uitstraling moet zorgen en waarmee wij onze auteurs nog beter kunnen ondersteunen bij het uitgeven van hun werk. Wij houden je hier uiteraard van op de hoogte!

Angelique Poortvliet
Directeur Uitgeverij Eigen Boek

Morgen zal ik blij zijn
Amaryllis Sprock



Tips, suggesties en reacties zijn altijd welkom via info@uitgeverijeigenboek.nl

Zin in schrijven

Beginnen met schrijven is niet zo moeilijk. Vol inspiratie open je je laptop of je pakt pen en papier en gaat aan de slag. Maar wat begon als een hobby kan op een zeker moment voelen als een verplichting. Het verhaal is nog lang niet af en toch kost het je steeds meer moeite om eraan te werken. Dit is het moment waarop veel schrijvers afhaken en allerlei excuses aanhalen om niet meer te hoeven schrijven. Wat kun je doen om weer zin in schrijven te krijgen?



Mijn gedachten
J. Koorn

Routine helpt schrijvers om focus te houden. Schrijfcoach Julia Cameron adviseert om de dag te beginnen met vrij schrijven. Waarover je schrijft, maakt niet uit. Bij vrij schrijven gaat het om de handeling van het schrijven, niet om de inhoud. Laat je gedachten de vrije loop en schrijf minstens drie pagina's. Dit helpt je om blokkades in je denkpatroon op te heffen en ruimte te maken voor creativiteit.

Lezen is een ander middel om creativiteit aan te wakkeren. Laat je inspireren door het werk van anderen. De truc is om tijdens het lezen aantekeningen te maken. Wat valt je op in de schrijfstijl? Wat vind je van het onderwerp? Wat vind je van de richting die de auteur heeft gekozen?



Van Karel de Grote via Napoleon tot...
W.F. Borstel

Soms vergeten schrijvers waarom ze überhaupt zijn gaan schrijven. Op dat moment is het goed om even een stap op de plaats te doen en terug te denken aan het moment dat je besloot om je verhaal op te schrijven. Wat wilde je ermee bereiken? Maak een lijstje van je doelen en lees ze terug als je op het punt van opgeven staat.

Het is belangrijk je te realiseren dat het even kan duren voordat je het resultaat ziet van je schrijfsarbeid. Maar als het dan eindelijk zo ver is, zal je zien dat je blij bent dat je bent blijven schrijven.



Opvoedkunde met een knipoogje
Lientje Berk en haar kat

Nooit vergeten

Het aantal mensen dat de Tweede Wereldoorlog zelf heeft meegemaakt en hun verhalen met ons kan delen, wordt steeds kleiner. Gelukkig hebben veel getuigen hun verhalen kunnen opschrijven. **Boekhouden 1940-1943** is het oorlogsdagboek van Meijer Lisser, die zelf niet meer terugkwam uit Auschwitz. In **De Vergissing** vertelt R. Snijders de beleving van de oorlog door de ogen van een kind en in de biografie **Tranen op de aardappel** lezen we over het leven van twee families tijdens de holocaust en de jaren na de oorlog. **Ik ben nog van voor de oorlog** beschrijft de generatie die tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog is geboren.



Mijn kind
Stichting KOG

Vakantieverhalen

Inspiratie nodig voor de vakantie van dit jaar? Deze titels helpen je op weg.

Het Camping kookboek staat vol lekkere recepten die gemakkelijk te bereiden zijn bij de tent of in de caravan, maar ook in de keuken thuis. In **This is Australia** beschrijft de auteur zijn avonturen en bevindingen tijdens een backpackreis door het bijzondere land *down under*. **Bergen-Tallinn-Bergen** is het verslag van een autorit van Bergen naar het Estlandse Tallinn en hoe twee gebeurtenissen elders in de wereld deze reis hebben beïnvloed.



Luther
Binjamin Heyl
(nu ook als e-book)



Van vredesdorp Bijlmermeer naar...
Binjamin Heyl

Deze nieuwsbrief is een uitgave van:
Uitgeverij Eigen Boek B.V.
Engelsholm 97
2133 AE Hoofddorp
06 46278604
info@uitgeverijeigenboek.nl
www.uitgeverijeigenboek.nl

Blijf ons volgen!

Bij 2500 likes verloten we weer een cadeaubon ter waarde van 15 euro onder al onze volgers waarmee je een boek kunt uitzoeken bij Uitgeverij Eigen Boek. Ga dus snel naar **Facebook** en like ons!



TOP 5 Best verkochte boeken

- Morgen zal ik blij zijn**
Amaryllis Sprock
- Van vredesdorp Bijlmermeer naar ...**
Binjamin Heyl
- De jungle van de jeugdzorg**
Truus Barendse / Stichting KOG
- De Fuutlaan**
Thieu Broens
- Le Chemin du retour**
Jean L'Agneau