

*Niemand weet meer wat vrede is*

Wanhopige armen  
Die tussen puinhopen graaien  
Naar een teken van leven  
Voor hen is vrede....  
Een groot vraagteken

Atoom wapens  
Voortsnellende ambulances  
Gillende sirenes  
Doodsbange kreten  
Men weet niet meer  
Wat vrede is.

Rokende kanonnen  
Zelfmoordbommen  
Bevroren gewetens  
Weggevaagde steden  
Wie of wat is vrede?  
Niemand schijnt het te weten

Onschuldige baby's  
Gezoogd met haat  
Een kinderhand  
Die een granaat oppakt  
Gewapende tieners  
Die niet weten  
Waarom hun ouders haat prediken  
Ze hebben nog nooit  
Van vrede gehoord.

Kijvende ouders  
Agressieve hangjongeren  
Onveilige buurten  
Gescheld op de muren  
Zelfs op een steenworp afstand  
Is vrede....een fata morgana

Wie...o...wie durft het eerste zaadje  
Van vrede zaaien?  
Zodat elk hart voorgoed zal weten  
Wat vrede betekent.

*Josta Vaseur*