

Mijn eigen weg

Mijn vader...
Heeft zijn best gedaan
Soms met slaan
Om mij te adviseren
Ik wilde niet accepteren
Ik ben mijn eigen weg gegaan

Mijn moeder....
Gaf mij in liefde
Haar allerbeste adviezen
Ik wilde echter zelf kiezen
Ben daarom mijn eigen weg gegaan

De weg....
Die door hen
Zo liefdevol werd uitgestippeld
Vond ik beknellend, verstikkend

Ik wilde zo graag
Ondanks alle goedbedoelde adviezen
Mijn eigen weg opgaan
Ik verstond slechts de taal
Die ik wilde verstaan

Op de levensweg
Die ik ben gegaan
Heb ik met vallen en opstaan
Mijn eigen keuzes gemaakt
Slechts zo schijnt in het leven
Ervaring te worden opgedaan

Vader en moeder laat uw kind vrij
houd echter wel een oogje in het zeil
Op afstand maar ook dichtbij
Wees, indien nodig, haar vangzeil
Plaveit haar levenspad
Die ze ondanks
Uw goedbedoelde adviezen
zelf zal blijven gaan

Zo heeft u toch ook
ervaring opgedaan?

Josta Vaseur