

## **Alles heeft een doel**

De hele wereld zucht onder het Corona virus. Er is veel angst, er is isolatie, er is paniek, ziekte en zelfs de dood. Ook de economie moet eraan geloven. Steden die bruisten van leven, lijken nu spooksteden. Regeringen worden gedwongen om harde maatregelen te nemen om het volk te beschermen. Kortom de wereld is bezig een strijd te leveren op leven en dood.

Toch zie ik in al deze ellende een lichtpuntje.

Landen hadden het zo druk met het maken van gifgas wapens, atoombommen. Terroristen waren gefocust op het maken van bommen. Beiden met het doel het demonstrenen van macht en zoveel mogelijk mensen vernietigen. Rusland had zelfs de brutaliteit om in Syrië bommen te werpen om zoveel mogelijk gebouwen en mensen te helpen vernietigen. De handelsoorlog manifesteerde zich als een geduchte speler in het ravagespeelveld. En alsof het aantal mensen dat werd vernietigd door mensen handelen, kwamen de vele natuurrampen hun steentje bij dragen aan al deze vernielingen in de vorm van droogte, overstromingen, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, aardverschuivingen enz. Men had er gewoon geen oog meer voor hoeveel mensen er werden gedood en hoeveel rampen er werden gecreëerd door mensen handelen. (smog, stikstof). We leefden er op los en streefden zoveel mogelijk luxe en rijkdom na. Hebzucht dreigde de mens te vernietigen. Het lot besloot in te grijpen in de vorm van het Corona virus.

- Neem bijvoorbeeld Wuhan, na zoveel jaren omringd te zijn geweest door smog, wordt daar de lucht steeds schoner. Vanaf men de stad heeft afgesloten, rijden er geen luchtvervuilende voertuigen meer rond. Men kan weer schone lucht inademen.
- De lucht is niet meer bezwangerd met dikke smog, maar is blauw en helder, zodat mensen elkaar op straat weer kunnen zien.
- De geluidsoverlast behoort even tot het verleden. Men kan nu weer de vogels horen fluiten.
- De grote mensenmassa die elke dag op straat tegen elkaar aan duwde is verdwenen.
- Daar de mensen gedwongen in huis moeten blijven, hebben families en gezinnen weer tijd voor elkaar. Mensen kwamen erachter dat ze niet meer wisten hoe ze moesten ontspannen. Ze gingen schuren en garages opruimen.
- Over de hele wereld neemt het leeftempo af en kijken mensen weer naar elkaar om.
- Het maken van vernietigingswapens is op on hold gezet. Het virus heeft de taak om mensen te vernietigen overgenomen.
- Terroristen stoppen met het maken van bommen om andere mensen te doden. Het virus doet het voor ze.

De mens heeft zich altijd verbeeld, groot en oppermachtig te zijn. Onder de mensen is er een nieuw besef ontstaan van hoe groot en machtig we eigenlijk wel zijn en hoe weinig controle we eigenlijk hebben over onze levens. We worden met onze

neus op de waarheid gedrukt over wat het belangrijkste is in het leven. We weten nu dat elk land apart staat en zijn eigen leven leidt, maar dat we geen eilanden apart zijn. We zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. We hebben elkaar nodig om de wereld te laten draaien.

Beste mensen we weten nu dat er woede de kop kan opsteken en we horen de scheldkanonnades naar elkaar, maar we hebben ook geleerd dat die woede niet vergezeld hoeft te gaan van haat. We zien dat er isolatie is maar dat hoeft niet uit te monden in eenzaamheid. We weten dat er angst en paniek is, maar ook helpende handen die klaarstaan. Er zijn veel lichamelijk zieken maar hun ziel hoeft niet ziek te zijn. Er is zelfs dood maar er kan daaruit nieuwe liefde geboren worden. De economie krijgt aan alle kanten flinke klappen te incasseren en het lijkt alsof de wereld stopt met draaien, maar het stopt niet, het is slechts op zoek naar een betere manier om zichzelf opnieuw uit te vinden en beter te functioneren.

Ik kijk om me heen en zie dat ondanks alle ellende, de zon blijft schijnen, de bloemen blijven bloeien en de vogels blijven fluiten.

De grote vraag blijft, als de crisis is overwonnen, wat zal de mens dan doen? Zal de mens teruggaan naar het jachtige leven, naar het onverschillige, naar streven naar macht en de drang om het machtigste vernietigingswapen uit te vinden? Gaan we weer kostbare tijd verspillen aan destructie, elkaar dwarszitten en pesten? Zullen we hebzucht en egoïsme laten zegevieren en van geld onze mammon maken? Zullen we weinig waarde blijven hechten aan een mensenleven? Of zullen we graag frisse lucht willen inademen, het gefluit van vogels willen horen, weer de tijd nemen om naar elkaar te luisteren, de ramen van onze ziel willen openen en de ander echt willen zien? Elk mens krijgt nu de keus om zelf te bepalen hoe hij of zij voortaan door het leven wil gaan. Maak je keuze!

**“It is health that is real wealth and not money and pieces of gold and silver.” (Mahatma Gandhi)**

***Josta Vaseur***